

# “Gravensteen is elke cent waard”

Op Dagtrip met €100 | Uitstap: een dagje naar Gent

Goed of slecht weer, in een stad valt altijd wel wat te beleven. En dus trokken Evi en Stijn met hun twee oogappels een dagje naar Gent. Dat zo'n citytrip niet per se handenvol geld hoeft te kosten, blijkt uit hun eindafrekening: van hun budget van 100 euro houden ze nog 8,30 euro over, ondanks een goedgevuld programma.

- 10 augustus 2019
- 00u00

“We zijn deze zomer al naar de Gentse Feesten geweest, maar die dag is compleet uitgeregend. Dus wilden we nog eens een tweede poging wagen”, lacht Evi, die werkt als ondersteuner in het secundair onderwijs. “Vroeger gingen we regelmatig naar Gent, maar sinds de ‘knip’ zijn we wat ontmoedigd om nog te komen. De stad is nog maar moeilijk bereikbaar én parkeren is duur. Maar sinds kort hebben we ontdekt dat je gratis aan de Watersportbaan kunt parkeren en vandaar een gratis shuttle naar het centrum kunt nemen. Sindsdien komen we weer vaker.”

Dé toeristische trekpleister van de Oost-Vlaamse stad is het imposante Gravensteen, in Vlaanderen de enige overgebleven middeleeuwse waterburcht met een vrijwel intact verdedigingssysteem. “Stijn en ik hebben het Gravensteen jaren geleden al wel eens bezocht, maar nu wil Cériel ook heel graag naar het ridderkasteel”, zegt Evi. “Vandaar dat we onze dag hier willen beginnen.” Voor Cériel en zijn zusje is de toegang gratis. Evi krijgt met haar lerarenkaart 2,50 euro korting, alleen Stijn moet de volle pot van 10 euro betalen. Maar de kaartjes blijken elke cent waard. De rondleiding in het kasteel duurt niet alleen een kleine twee uur, de audiotour, ingelezen door komiek Wouter Deprez, is bovendien op kindermaat, waardoor ook Jeanne en Cériel geboeid mee luisteren.

## Originele soepbar

Omdat het al tegen de middag loopt als het gezin het Gravensteen verlaat, besluiten ze eerst te lunchen voor ze verder op ontdekkingstocht trekken. Evi heeft op voorhand alvast een originele plek uitgekozen op nog geen honderd meter van het kasteel: Sordo, een soepbar waarvan de uitbater doof is. ‘Sordo’ betekent dan ook ‘doof’ in het Spaans. Op de deur en de muren van de kleine bar staan de gebarentaaltekens uitgelegd, maar je kan

je bestelling natuurlijk ook gewoon opschrijven en aan de uitbater afgeven. Voor een grote kom soep betaal je 3,75 euro, een kleine kost 3,25 euro. Het broodje erbij kost nog eens 1 euro. Maar ook wie geen zin heeft in soep, vindt wel iets naar zijn gading, want op de kaart staan ook slaatjes, croques, tapas en broodjes. Jeanne en Cériel smikkelen van een croque (2,40 euro), Evi kiest het Griekse slaatje (5,80 euro) en Stijn gaat voor een belegd broodje (3,10 euro). Met de drankjes erbij klokken ze af op 22,90 euro.

Na de lunch staat een bezoek aan het Huis van Alijn op het programma, een museum dat het dagelijkse leven in de twintigste eeuw belicht. Zo kan je er bijvoorbeeld oude televisietoestellen, koffiemolens en wasmachines bewonderen en worden er foto's en filmpjes uit lang vervlogen tijden getoond.

Ook hier hoeven Jeanne en Cériel niet te betalen en krijgt Evi korting (-1,50 euro) met haar lerarenkaart. Stijn betaalt het gewone tarief van 6 euro. Voor de kinderen is er overigens nog een gratis extraatje, want tot 31 augustus kunnen zij deelnemen aan de zomerzoektocht 'Schatten van Vlieg'. Tijdens de speurtocht, die ongeveer een uurtje duurt, maken ze kennis met de smaken van vroeger en komen ze er spelenderwijs achter hoe opa's brooddoos eruit zag en wat oma zoal op de ontbijttafel zette.

#### “Ruikt naar oma”

Jeanne vindt het heerlijk om aan de interactieve spelletjes mee te doen. Vooral de geurpompjes hebben haar bijzondere aandacht. Als je erop duwt, ruik je bijvoorbeeld versgemalen koffie, scheerzeep of speculaas. Het pompje dat de geur van Sunlightzeep verspreidt, ontlokt haar, tot grote hilariteit van de rest van het gezin, een spontaan: “Hé, dit ruikt naar oma!”

Alleen Cériel is op het einde een beetje ontgoocheld. “Hij had gehoopt dat hij meer kon speuren, want dat doet hij echt graag”, zegt Evi, “maar ‘Zoek een schat van Vlieg’ bleek eerder een doe- dan een zoek-tocht.” Gelukkig heeft het Huis van Alijn ook een zeer gezellige binnentuin met terras, waar Cériel zijn teleurstelling doorspoelt met een stevige fruitsap (1,80 euro).

Ook het vooruitzicht dat hij zo meteen de boot op mag voor een tochtje op de Leie - nog zo'n klassieker tijdens een citytrip in Gent - tovert meteen weer een glimlach op zijn guitige snoet. Er zijn verschillende rederijen die

een boottocht aanbieden, maar overal is de prijs hetzelfde: 7,50 euro voor volwassenen, 4,50 euro voor de kinderen. Alleen de duur van de tocht verschilt. Sommigen duren een uur, die van Evi en Stijn veertig minuten, wat ze ruim voldoende vinden. Zo is er na de rondvaart tenminste nog tijd over voor een ijsje, wat hun totale rekening op 91,70 euro brengt. Niet slecht, voor een dag vol (kinder)plezier.

Het kassaticket

4 tickets Gravensteen € 17,50

Lunch € 22,90

4 tickets Huis van Alijn € 10,50

Drankjes € 7,60

4 tickets boottocht € 24

4 ijsjes € 9,20

TOTAAL € 91,70



Carline Vandercruyssen Evi De Vleeschauwer (33) en Stijn Cambier (35) uit Zomergem, samen met hun kinderen Cériel (6) en Jeanne (4).



Carline Vandercruyssen



Carline Vandercruyssen